



TOÀ GIÁM MỤC PHÁT DIỆM

75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
Tel : (84) 30.3862 058 ; Fax: (84) 30.3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, và các tín hữu giáo phận Phát Diệm.

1. Anh chị em thân mến,

Mùa Chay năm nay mang tính cách rất đặc biệt vì là **Mùa Chay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót**. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ và chờ đợi chúng ta trở về với tình yêu của Ngài để được sống và sống dồi dào sung mãn (x. Ga 10, 10). “Chúa là Đấng từ bi thương xót, chậm bất bình và giàu tình thương. Ngài không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính sợ Ngài” (Tv 102, 8.10.12-13). Lòng thương xót của Chúa Cha được biểu lộ cụ thể nơi Chúa Giêsu, vị Mục tử giàu lòng thương xót đã đi tìm chiên lạc là chúng ta và tha thứ tội lỗi chúng ta, hơn nữa đã hy sinh chịu chết trên thánh giá và đã sống lại để tiêu diệt tội lỗi và giao hoà chúng ta với Chúa Cha.

Ai trong chúng ta cũng đã phạm tội, nhưng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi chúng ta. Trong Mùa Chay này, mỗi người trong chúng ta hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa để đón nhận ơn tha thứ và đổi mới tâm can. Dù tội lỗi có nặng nề đến đâu chăng nữa, chỉ cần chúng ta khiêm tốn nhìn nhận và thành tâm xưng thú tội lỗi, Chúa sẽ tha thứ xoá bỏ hết và đổi mới chúng ta bằng ơn phục sinh.

Tuy nhiên, lòng thương xót của Chúa không phải là có để chúng ta ở lì trong tội lỗi, trái lại, đó là một lời mời gọi hoán cải : “Ta không lên án con đâu ! Con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11). “Lòng thương xót không mâu thuẫn với công lý, trái lại, thể hiện đường lối của Chúa vươn đến các tội nhân, cho họ một cơ hội mới để nhìn vào chính mình, hoán cải và tin tưởng” (*Dung mạo lòng thương xót*, số 21). Chúa rất quảng đại tha thứ, nhưng không phải để chúng ta tự do phạm tội, mà là để chúng ta từng ngày tiến lên trên đường thánh thiện.

2. Các mục tử là thừa tác viên của lòng thương xót, phải luôn sẵn sàng và vui tươi đón tiếp các hối nhân và cử hành bí tích giao hoà cho họ. Một mục tử có lòng thương xót sẽ không bao giờ gắt gỏng hoặc lạnh lùng khi có người đến xin xưng tội, không bao giờ biến toà giải tội thành toà án điều tra và kết tội. Điều các hối nhân cần, đó là những lời tha thứ, cảm thông, an ủi, khích lệ để ra về với niềm vui thiêng liêng vì được giao hoà với Chúa, với Giáo hội và anh chị em.

“Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy sự yếu đuối để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc”. Ước gì “tất cả những ai tiếp cận với các ngài đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và thứ tha” (*Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót*).

3. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta sẽ dành “**24 giờ cho Chúa**”, được cử hành vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần III Mùa Chay, tức là ngày 04 và 05 tháng 3. Trong thời gian này, tại các nhà thờ, các cha hãy giúp suy niệm Lời Chúa, giải tội, cử hành giờ cầu Thánh Thể, thánh lễ ; trong khi đó, mỗi người sẽ cố gắng sống tĩnh lặng để suy gẫm, cầu nguyện, xét mình, xưng tội và rước lễ. Những ngày tĩnh tâm Mùa Chay tại các giáo xứ cũng là thời gian quý báu để chúng ta sống với Chúa. “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6, 2). Anh chị em hãy thu xếp công việc để tham dự sốt sắng, nhờ đó chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa và làm mới cuộc đời.

4. “Lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi tâm hồn con người và **làm cho con người đến lượt mình, có khả năng thương xót**. Quả là một phép lạ, mỗi lần lòng thương xót của Thiên Chúa lan tỏa nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta để thúc đẩy chúng ta yêu thương tha nhân và thực hành điều mà truyền thống Giáo hội gọi là những công việc thương xót thể xác và tinh thần” (*Sứ điệp Mùa Chay 2016*). Cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót không phải chỉ là một nghi thức đạo đức, mà còn là động lực thúc đẩy chúng ta thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta : “Hãy thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót” (Lc 6, 36).

Một cách cụ thể, mỗi người hãy học thuộc kinh “Thương người có mười bốn mối”, nghiền ngẫm và đem ra thực hành : cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng thăm người đau yếu và tù nhân, chôn xác kẻ chết, giải thoát kẻ bị bắt làm nô lệ ; lấy lời lành mà khuyên người, dạy dỗ kẻ sống trong u mê, yên ủi kẻ âu lo, khuyên bảo kẻ có tội, tha kẻ khinh dể ta, nhin kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. “Khi lìa đời, chúng ta sẽ bị Chúa xét xử về tình yêu” (*Dung mạo lòng thương xót*, số 15). Những công việc của lòng thương xót ấy xem ra rất nhỏ bé, nhưng lại có tính quyết định đối với số phận đời đời của mỗi người (x. Mt 25, 31-46). Chúng ta đừng rơi vào thái độ vô cảm khi đứng trước những đau khổ tinh thần cũng như thể xác của những người sống bên cạnh mình ; trái lại, ước gì chúng ta có một trái tim biết rung cảm và mở lòng ra để làm một nghĩa cử thương xót trong khả năng của mình.

Cách đặc biệt trong Năm Thánh này, anh chị em hãy nhin nhục, hoà giải và tha thứ cho nhau, giữa các thành viên trong gia đình và họ hàng, giữa các gia đình hay cá nhân trong giáo xứ, xóm làng. Hãy lấy thiện thắng ác, đừng ức hiếp bắt nạt người yếu thế, đừng mắng chửi thô lỗ, đừng báo thù, hãy dừng tay lại, đừng ấu đả đánh đập chém giết nhau. Chúa nói : “Người không phải thương xót người anh chị em như chính Ta đã thương xót người sao ?” (Mt 18, 33).

Cha muốn kêu gọi cách riêng thanh niên thiếu nữ và các học sinh hãy tập sống nhân ái bao dung. Chỉ những ai có khả năng nhin nhục và tha thứ, mới là người có nhân cách cao cả, đầy sức mạnh và có nếp sống văn minh ; còn ngược lại, sử dụng bạo lực là dấu chỉ của người tầm thường và mang mặc cảm yếu thế nên muốn áp đảo loại trừ người khác. Trong một xã hội mà bạo lực đang lan tràn, các con hãy là chứng nhân và sứ giả của lòng thương xót, của hoà giải và bao dung. Nếu biết thực thi lòng thương xót, sau này các con sẽ có khả năng xây dựng một gia đình hạnh phúc, và trái tim giàu lòng nhân ái của các con sẽ góp phần rất lớn vào công trình Phúc-Âm-hoá đời sống xã hội.

5. Trong bối cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta xem lại **vấn đề các đám cưới bất hợp pháp**, tức là các đôi bạn Công giáo chỉ làm thủ tục kết hôn theo dân sự và không cử hành bí tích Hôn phối theo giáo luật. Đối với các Kitô hữu, trước khi tổ chức đám cưới, đôi hôn phối không những cần có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chính quyền, mà còn phải cử hành bí tích Hôn phối trong một nghi thức phụng vụ, theo những qui định của giáo luật. Theo qui định đã có từ lâu trong giáo phận Phát Diệm, những người tổ chức và cả những người tham dự đám cưới bất hợp pháp đều không được xưng tội rước lễ trong một thời gian nhất định. Điều này có mục đích ngăn ngừa những sai trái và gương xấu.

Đặc điểm của Năm Thánh là cởi trói những ràng buộc để các Kitô hữu sống tự do, không phải tự do để muốn làm gì tùy ý, nhưng là tự do để sống theo ý Chúa ; đây là sự tự do của con cái Thiên Chúa. Vì thế, bắt đầu từ Năm Thánh Lòng Thương Xót này, giáo phận Phát Diệm qui định như sau :

- 1) Các đôi hôn phối Công giáo hãy nhớ rằng **Chúa đã lập bí tích Hôn phối** để thánh hoá, trợ giúp và chúc lành cho đời sống gia đình. Đó là hồng ân do lòng thương xót của Chúa chứ không phải là một nghi thức thuần túy xã hội hoặc là một gánh nặng. Vì thế các bạn trẻ cần chuẩn bị kỹ càng và xứng đáng để cử hành bí tích này theo phụng vụ và giáo luật. Phần các bậc cha mẹ, anh chị

em hãy hướng dẫn con cái về ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích Hôn phối, đừng vì những suy nghĩ thiển cận hay những lợi ích nhỏ bé mà coi nhẹ bí tích này.

- 2) **Những người chủ động tổ chức** đám cưới bất hợp pháp không được rước lễ. Đây không phải là hình phạt theo giáo luật, nhưng vì *họ đã phạm một tội luân lý* là coi thường bí tích và luật Giáo hội, đồng thời gây gương xấu trong cộng đoàn. Họ chỉ được xưng tội rước lễ sau một thời gian thành tâm thống hối từ ba đến sáu tháng tùy theo hoàn cảnh và sau khi bày tỏ lòng thống hối qua tờ trình với cha chính xứ.
 - 3) **Những người tham dự các đám cưới này vì một lý do chính đáng** thì không phạm tội nên vẫn được rước lễ. Tuy nhiên đây không phải là một việc đáng khuyến khích, vì khi không tham dự các đám cưới này, chúng ta giúp cảnh tỉnh những người chủ động tổ chức và giảm bớt gương xấu trong cộng đoàn.
 - 4) Những người chủ động tổ chức, những người tham dự cũng như toàn thể cộng đoàn có trách nhiệm tích cực giúp đỡ các đôi hôn phối này sửa lại lỗi lầm để kết hôn theo giáo luật.
 - 5) Tất cả những ai đang bị ràng buộc bởi qui định cũ được hưởng qui định mới này ngay từ Chúa nhật thứ III Mùa Chay năm nay.
6. Về **Nghi thức Rửa chân trong thánh lễ Tiệc ly**, ngày 06-01-2016, Đức Hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, đã căn cứ trên chỉ thị của Đức Thánh Cha Phanxicô để ban hành quy định mới như sau : *“Các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ nói lên sự đa dạng và hiệp nhất các thành phần của dân Chúa duy nhất. Những người được rửa chân có thể là nam giới và nữ giới, người trẻ và người già, người mạnh khỏe và người đau yếu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân”*.
- Nghi thức Rửa chân trong thánh lễ Tiệc ly muốn diễn tả lối sống của Chúa Giêsu để mọi thành phần trong Giáo hội bắt chước mà làm cho nhau, đó là sống khiêm tốn phục vụ, hiệp nhất trong tình yêu, yêu thương những người bé mọn, chứ không phải là vinh dự dành cho một thiểu số, không phải là dịp để tranh chấp và tổ chức ăn mừng khao vọng.
- Một số giáo xứ có những tục lệ như làm phép và phát bánh dầy trong thánh lễ Tiệc ly, chỉ rửa chân cho một ít quý chức vị vọng, đãi tiệc linh đình. Đó là những tập tục do người ta đặt ra, không đúng phụng vụ và không phù hợp với tinh thần Phúc Âm. Xin anh chị em hãy trở về với đúng phụng vụ của Giáo hội và chấm dứt việc đãi tiệc khi được chọn rửa chân. Thay vì làm bánh dầy và đãi tiệc, các giáo xứ hãy tổ chức thăm viếng và giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật. Anh chị em đừng viện cớ đó là tập tục lâu đời và truyền thống. Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu nhắc nhở : *“Các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa”* (Mc 7, 13).
7. Anh chị em thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô nói : *“Sự khả tín của Giáo hội được biểu lộ trong chính cách thức Giáo hội thể hiện tình yêu thương xót và trắc ẩn”* (*Dung mạo lòng thương xót*, số 10). Nguyên xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho chúng ta một trái tim mới. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi là người trước tiên cần được Chúa xót thương.

Thân mến chào anh chị em.

Phát Diệm, ngày 17 tháng 02 năm 2016

+ 

+ Giuse Nguyễn Năng
Giám mục giáo phận Phát Diệm